

# 't Buitenblaadje

DE  
HERFST  
EDITIE

# Van de Voorzitter

■ Beste medetuinders,

Het is een mooi tuinseizoen geweest, met voldoende zon en regen. Goed voor alles wat groeit en bloeit. Graag deel ik een stukje historie met jullie van onze vereniging. Als je langs de paden kijkt zie je dat elk pad benoemd is naar iemand die iets voor onze vereniging in het verleden heeft betekend.

**Nico van Steijnlaan.**

Onze vorige erevoorzitter die helaas veel te jong is overleden.

**Rook Boumaplein.**

Rook Bouma is begonnen als secretaris, was daarna voorzitter en heeft ook in het bestuur gezeten van de AVVN. In het Haarlems Dagblad staat een mooi stuk over hem.

**Jan Vesterlaan.**

Hij was oud penningmeester en ook jarenlang inkoper voor de toenmalige tuinwinkel.

**Arie Borglaan.**

Arie was vroeger terreinbeheerder en hield ook alle heggen bij.

**Jan van der Toolenlaan.**

Jan is jarenlang voorzitter en daarna algemeen bestuurslid geweest.

**Bart Buislaan.**

Bart heeft voor een lange periode het terreinbeheer gedaan en alles netjes bijgehouden.

**Kees Simmermanlaan.**

Kees is als bestuurslid secretaris geweest.

**Hendrik Kaanlaan.**

Hendrik is algemeen bestuurslid geweest en heeft veel bijgedragen aan de vereniging.

Mocht je nog een interessante of leuk historische gebeurtenis weten met betrekking tot onze vereniging, geef het door via de mail:

[bestuur@atv-onsbuiten.nl](mailto:bestuur@atv-onsbuiten.nl). Het seizoen

loopt ten einde. Gelukkig hebben we nog een mooie nazomer en hebben we in september na kunnen genieten met mooi weer. We zijn er als bestuur trots op dat wij de stichting Zaaigoed een plekje hebben kunnen geven op ons complex. Ook is de voedselbank erg blij met alle overvloedige groente en fruit wat diverse tuinders elke zaterdag aanbieden. Wederom een mooi sociaal gebaar. Eind oktober krijgen we onze burgervader Jos Wienen op bezoek. Zodra we daar meer over weten, horen jullie dat van ons.

*Namens het bestuur wens ik iedereen nog een prettig naseizoen.*

**Jeroen Schneiders**

Voorzitter ATV Ons Buiten





## Van de redactie

■ Na een zeer warm voorjaar toch een natte nazomer waarin alles door de regen en dan weer flink zon erg hard groeit. Tijd om de handen uit de mouwen te steken en dat geldt ook voor mij... Gelukkig is de kantine weer open voor evenementen en de meeste zaterdagen, al top opentuin dagen gehad, een hele leuke barbecue mogen ondervinden en de Bingo. Kantine stond ook weer gezellig open om samen Max Verstappen te kijken, allemaal heel gezellig ook om de onderlinge band te verstevigen. Je kan ook merken dat de laatste maanden er kritisch is gekeken naar hoe de tuinen er bij liggen. Dat heeft geholpen want steeds minder zorgtuinen volgens mij. Degene die af en toe hulp nodig heeft kan zich nog steeds melden bij het bestuur, dan wordt er serieus naar gekeken. Parkeerplaats ook helemaal klaar, mooie nieuwe borden bij de ingang en strak schilderwerk van de kantine en bestuurskamer. Volgens mij zijn we met ons allen goed bezig!

*Ik hoop ook dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en nu de herfst voor de deur staat: maak er wat van!*

Harrold



**'t Buitenblaadje is een uitgave van ATV Ons Buiten en verschijnt 4 keer per jaar.**

### **Voorzitter**

Jeroen Schneiders

### **Secretaris**

Merel Lammers

### **Penningmeester**

Bianca Bok

### **Algemene Zaken**

Iris Cox, Julia Weller, Floor Hooft, Bert Russel

### **Complexbeheer**

Jan Siepkes

### **Bouwcommissie**

Gerard van den Berg, Jim Steenbakker, Carl Breg

### **Coördinatie werkbeurten**

Rini Meijer

### **Water & Elektra**

Adriaan Meilink

### **Tuinkeurders**

Hassan Han en zijn team

### **Lief & Leed**

Jacqueline van Norden

### **Kinderactiviteiten**

Iris Cox

### **Redactie**

Julia Weller, Harrold Gunnink

### **Vormgeving**

Manolito Joosten

### **Foto's 't Buitenblaadje**

Kimberley Deenik

### **Website & sociale media**

Daan van Dijk, Julia Weller, Harrold Gunnink, Daniele Raar

### **Website**

[www.atv-onsbuiten.nl](http://www.atv-onsbuiten.nl)

### **Facebook**

ATV Ons Buiten Haarlem

### **Contact**

[bestuur@atv-onsbuiten.nl](mailto:bestuur@atv-onsbuiten.nl)

[bouwcommissie@atv-onsbuiten.nl](mailto:bouwcommissie@atv-onsbuiten.nl)

[inschrijven@atv-onsbuiten.nl](mailto:inschrijven@atv-onsbuiten.nl)

[evenementen@atv-onsbuiten.nl](mailto:evenementen@atv-onsbuiten.nl)

Bank: NL69 ABNA 0561 6345 56 Ons Buiten

### **Inloospreekuur Ons Buiten**

Het bestuur heeft een inloospreekuur in de bestuurskamer. Tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u in het hoogseizoen (van april tot en met september) elke zaterdag terecht met uw vragen. Buiten het seizoen op iedere 1e zaterdag van de maand.

# Van de Penningmeester

■ Beste tuinders,

De tuinkeurders hebben dit jaar alle tuinen weer nagelopen en er zijn vele mails naar tuinders gestuurd met aandachtspunten. In de mail wordt een tijdsindicatie gegeven voor wanneer de tuin weer op orde hoort te zijn. Wat mij dan opvalt is dat het bestuur reacties krijgt van de tuinders zoals:

- maar de buurman heeft ook een hoge heg etc.
- maar ik zie overal trampolines staan
- door omstandigheden heb ik al X maanden niks kunnen doen
- dit wist ik niet

Maar waar blijven de reacties van tuinders dat ze naar hun eigen tuin kijken? Laten we elk voor zich onze eigen tuin netjes houden. Als iedereen dat doet, dan hoeven er ook niet zo veel mails verstuurd te worden. Je hebt namelijk een tuin genomen met de wetenschap dat je ongeveer 10 uren per week moet spenderen om je tuin te onderhouden. Merk je dat dit niet (meer) lukt, dan kun je beter de knoop doorhakken en de tuin opzeggen. Er zijn genoeg mensen op de wachtlijst die graag een tuin overnemen.

Dit jaar heeft het bestuur veel tijd gependeed om tuinders persoonlijk te spreken over de staat van hun tuin. Meerdere tuinders hebben een aangetekende brief gekregen dat ze voor een bepaalde tijd hun tuin op orde moeten hebben, anders moeten we helaas afscheid nemen van deze tuinders. Dit is natuurlijk niet zomaar aan de hand. Als je een aangetekende brief krijgt, dan ben je al minstens 3 keer op gesprek geweest met de daarbij behorende aandachtspunten voor je tuin. Of de tuin is al langer in zodanige staat, dat er niks meer te redden valt. Maar helaas moeten we wel strenger zijn, omdat we ook graag een nieuw contract willen krijgen van de gemeente. En we zijn tenslotte een tuinvereniging.

Hopelijk zullen we als bestuur hierdoor veel meer onderhouden tuinen gaan spotten. En dat meer tuinders merken dat we hier echt heel veel tijd aan besteden, maar dat het nu eenmaal een procedure is die langere tijd nodig hebben.

*Voor nu wens ik jullie allemaal nog een hele mooi naseizoen met nog heerlijk tuindagen.*

Groetjes,

**Bianca Bok**

*Penningmeester ATV Ons Buiten*



# Van de secretaris

## ■ Saamhorigheid,

Wat was het een onvoorstelbare tijd, de coronaperiode. Hoewel het alweer even achter ons ligt, trekt het lange sporen. Ook onze vereniging is nog altijd aan het herstellen. Twee jaar lang nauwelijks activiteiten, de kantine grotendeels gesloten en weinig tot geen contact met je tuinbuurtjes. Ook Ons Buiten viel voor een groot deel stil. Eigenlijk schalen we dit seizoen pas weer op met evenementen. Zo hebben we in februari getrakteerd op jubileumtaart, waren de Open Tuindagen levendig, hebben we gezamenlijk gebarbecued op het plein en was de bingo onlangs een hit. Sinds begin augustus is de kantine vast geopend op zaterdag van 11.30 tot 14.00 uur. Een uitgelezen moment om je werkbeurt gezellig af te sluiten met medetuinders.

Ik betrap mezelf er regelmatig op dat ik over Ons Buiten praat als een dorp. De diversiteit aan tuinders, een vleugje kneuterigheid en soms ook gemopper over de heg, het ons kent ons en de gezelligheid en laagdrempeligheid om een praatje aan te gaan met anderen. Je kent natuurlijk je burens en eigen straat het beste, maar de vereniging is klein genoeg om ook vele andere gezichten te herkennen en waarderen. Echt alleen ben je op de tuin nooit als je dat niet wil. Heeft de buur het even zwaar? Dan help je met die grote struik snoeien! Groenten over? Wie weet maak je de tuinder 3 hekjes verder er wel blij mee. Of, ook heel mooi, lever ze op zaterdagochtend in voor de voedselbank. Het bestuur brengt de ingezamelde groenten en fruit iedere dinsdagochtend persoonlijk weg.

Het zijn de leden zijn die een vereniging maken, die ons dorp haar bestaansrecht geven. Zonder jullie enthousiasme zijn de activiteiten die de evenementencommissie bedenkt niet realiseerbaar. Zonder jullie inzet kan de kantine haar deuren niet openen. Zonder jullie komst is het maar knap ongezellig tijdens een mosselavond.

Verderop in 't Buitenblaadje zal de Evenementencommissie de activiteiten voor de rest van het jaar delen. Zet ze vast in de agenda! We hopen jullie allen te zien, achter de bar of in de keuken om te helpen en gezellig aan een (sta)tafel om bij te praten. Ook in het najaar valt er veel te beleven. Wil je zelf iets organiseren? Laat van je horen!

**Merel Lammers**

*Secretaris ATV Ons Buiten*



# Evenementen- commissie:

■ Wat hebben we weer 3 heerlijke zomermaanden achter de rug vol gezellige evenementen. Vanwege het 90 jarige bestaan van Ons Buiten dit jaar, organiseert de evenementen commissie elke maand een leuk evenement.

Zo hadden we op zaterdag 8 juli een heerlijke BBQ met zijn allen. Het weer zat enorm mee en iedereen had er zin in! De evenementen commissie heeft gezorgd voor de BBQ 's, sausjes, borden, bestek en muziek. De tuinders hebben lekker zelf hun favoriete vlees en groente meegebracht en dit heerlijk gegrild op de BBQ. Het was zo leuk om te zien hoe iedereen samen kwam en gerechten, maar vooral veel gezelligheid met elkaar deelden.

In Augustus waren veel tuinders aan het genieten van een vakantie in het buitenland of elders in het land. Voor de thuisblijvers hebben we toen op 6 Augustus een gezellige middag in de kantine georganiseerd. We hebben heerlijk bij elkaar gezeten, gekletst, genoten van de muziek en natuurlijk een lekker drankje gedronken.

Vanaf 12 augustus zijn we gestart met het openen van de kantine op de zaterdagmiddag na de tuinbeurten. Tussen 11:30 uur – 14:00 uur is iedereen welkom voor o.a. een lekker broodje, ijsje of kopje koffie. De bedoeling is om elke zaterdagmiddag de kantine te openen t/m eind Oktober. Hou onze facebook ([www.facebook.com/ATVonsbuitenHaarlem](http://www.facebook.com/ATVonsbuitenHaarlem)) in de gaten voor de actuele openingstijden en komende evenementen.

Op zondag 27-08 kwamen er diverse medetuinders bij elkaar in de kantine om onze volksheld Max Verstappen aan te moedigen. De race was spannend en leuk om naar te kijken! Maar het is natuurlijk het leukste om dit samen met gelijkgestemde medetuinders te doen. Behalve de spanning van de race, werd er uiteraard volop genoten van het samenzijn en een lekker drankje om te proosten op het succes van "onze" Max.

Zaterdag 02-09 hadden we een hele gezellige Bingo-middag. Er waren heel veel mooie prijzen te winnen en de sfeer zat er goed in! Onze secretaris Merel



Lammers heeft de presentatie fenomenaal gedaan en iedereen was daardoor in een geweldige stemming. Behalve dat we konden strijden voor de mooie prijzen, hebben we ook genoten van leuke muziek, een lekker hapje & drankje, maar vooral van elkaar. Het was een enorm geslaagde middag en iedereen ging met een brede lach op het gezicht naar huis.

Hebben jullie leuke foto's gemaakt tijdens de evenementen? Mail ons deze dan door op [evenementen@atv-onsbuiten.nl](mailto:evenementen@atv-onsbuiten.nl). Mocht je zin hebben om ons een keertje te helpen, laat het ons weten. Wij hebben sinds kort een vrijwilligers appgroep waar we je graag aan toevoegen.

#### Data om alvast te noteren:

- Zaterdag 30-09 Jubileum/einde seizoensfeest van 15:00 uur – 20:00 uur. We vieren het 90 jarige bestaan van Ons buiten en de 60ste verjaardag van onze voorzitter Jeroen Schneiders.
- Zaterdag 21-10 Mosselavond van 18:00 – 21:00 uur. Lekker samen mosselen eten. Voor wie daar niet van houdt, hebben we ook lekkere saté.

- Woensdag 25-10 Workshop egelhuisjes maken van 13:00 – 16:00 uur. Gezellig allemaal een huisje maken om de egeltjes een plekje te bieden waar ze kunnen overwinteren. Voor jong en oud!
- Zaterdag 18-11 Takkendag met aansluitend de beroemde takkendag borrel. De borrel is van 11:30 uur – 14:00 uur. Versnipper eerst lekker al je takken en kom daarna gezellig een drankje drinken op het plein.
- Zaterdag 02-12 Sinterklaasfeest van 11:00 – 14:00 uur. Hoe gezellig is het dat de Sint ook dit jaar weer langskomt op ons mooie complex? Wie weet heeft hij ook wel een cadeautje voor jou.
- Zaterdag 06-01-2024 Nieuwjaarsborrel van 14:00 – 18:00 uur. Laten we gezellig samen proosten op het begin van het nieuwe jaar.
- Zaterdag 15 en zondag 16 juni 2024 zijn de Open Tuindagen.

Wij kijken er ontzettend naar uit om jullie bij een volgend evenement weer te zien!

Met feestelijke groet,  
**de evenementencommissie**



Interview

# Corrie Slagtveld



■ Voor mij zit de altijd op en top verzorgde Corrie Slagtveld. Meisjesnaam Groes en inmiddels al 82 jaar, maar dat zie je aan haar niet af. Corrie is al meer dan 24 jaar lid van de vereniging en zit nu op tuin 40 en is begonnen op tuin 51. Tuin 40 was van de zoon van haar overleden man John die vanaf de grond een mooi huisje voor hem neer had gezet.

Niet lang nadat alles klaar was werd het de zoon Maarten allemaal te veel werk en zijn Corrie en haar man vanwege het vele werk die tuin gaan nemen. John hield van tuinieren en bijna de hele tuin was vol met groenten; courgettes, tomaten, sperziebonen en nog veel meer. Nu Corrie alleen is heeft ze een leuke kleine hoek ingericht voor

het kweken van groenten. Corrie heeft ook een appartement in Haarlem maar dat is erg gehorig en ze is een echt buitenmens.

Ze geniet van haar tweede aanloop kat en van de vele vogeltjes die ze ook regelmatig voert. De kwetteraars blijven 's winters ook haar tuin bezoeken voor een lekker maaltje. Een aantal jaren geleden heeft Corrie meegedaan aan het televisieprogramma DNA onbekend want het bleek dat haar vader die slager in Haarlem was niet haar echte vader is geweest en daar heeft ze nooit iets van gemerkt.

De uitkomst van het programma bleek dat haar echte vader een paar dagen voor de bevrijding in de oorlog is doodgeschoten door een politieagent omdat hij hout aan het sprokkelen was en dat stond die man niet aan, vreselijk. Het mooie is nu wel dat ze ineens familie erbij heeft, veel neven en nichten die ook haar tuin hebben bezocht. Corrie geniet van de saamhorigheid die wij hier met ons allen hebben, regelmatig mensen op de koffie en mensen die haar helpen met het zware werk, wat zij soms niet meer kan. Hoe mooi is dat?

Corrie was ook jaren verantwoordelijk voor de kantine en is in het begin bloemenmeisje geweest, toen ik vroeg wat dat inhoudt, ze maakte elke keer een mooi bloemstuk voor in de kantine en ook bloemstukken voor de tuin en heeft daar prijzen mee gewonnen, ik hoop dat we nog jaren van Corrie kunnen genieten en Corrie van haar tuin.

**Harrold Gunnink**



## Recept

# Plaattaart met rode biet

## Wat hebben we nodig voor dit lekkere gerecht?

### Hoeveelheden per 4 personen:

- 2 rol vers bladerdeeg of 10 plakjes
- 800 gr rode biet (gekookt)
- 250 ml mascarpone
- 20 zongedroogde tomaten
- 4 bollen mozzarella
- Handje rucola
- Handje walnoot
- Peper en zout

## Hoe gaan we te werk?

We beginnen met het voorverwarmen van de oven op 200 graden. Daarna rollen we het bladerdeeg uit op een bakplaat met bakpapier.

Vouw de randjes om en druk deze vast. Besmeer het deeg vervolgens met een laagje mascarpone.

Dan snijden we de rode bieten in plakjes en beleggen het deeg hiermee.

Vervolgens snijden/scheuren we ook de mozzarella in plakjes en voegen deze ook toe op het deeg. Ook snijden we de gedroogde tomaatjes in tweeën of drieën en verdelen dit over het deeg.

Als laatste bestrooien we het geheel met de grof gehakte walnoten en voegen een snufje peper en zout toe. Bak de plaattaart ongeveer 25 minuten in de oven en garneer daarna met wat rucola.

Eet smakelijk!!

**Daniëlle Raar**



Foto's



## Goede tuingebruiken

■ Terwijl de wereld in volle vaart voortraast lijken we soms te vergeten een stapje terug te doen. Op de tuin zijn we vaak als bezige bijtjes aan het werk om alles netjes te houden. De heg moet gesnoeid, gras gemaaid, groentebedden onkruidvrij. Maar de tuin is ook een plek om te ontspannen en samen te zijn met dierbaren en buurtjes. Het klinkt misschien wat ouderwets, maar in onze tuinreglementen

hebben we nog altijd de zogenaamde zondagsrust staan. Geen elektrische machines op zondag, geen herriemakers die een fijn boek lezen of goed gesprek voeren onmogelijk maken, maar gewoon ontspannen (samen)zijn.

Genieten van de rust, ruimte en natuur om je heen. En wie weet wat je dan nog ontdekt.

## Recept

# Geroosterde spitskool met pompoenpuree

## Wat hebben we nodig voor dit lekkere gerecht?

### Hoeveelheden per 4 personen:

- 1 spitskool
- 750 gram zoete aardappels of pompoenblokjes (geschild, in stukken)
- 1 sinaasappel (rasp)
- 1 eetlepel bladselderij (gehakt)
- 100 gram blanke amandelen
- 100 gram feta of zachte geitenkaas (in blokjes)

### Voor de marinade

- 1 sinaasappel (sap)
- 2 teentjes knoflook (fijnggehakt)
- 3 eetlepels olijfolie
- 3 eetlepels balsamicoazijn
- 1 theelepel gemberpoeder (djahé)

## Hoe gaan we te werk?

Zet alvast de oven aan op 200 graden.

We beginnen met de spitskool te wassen en in 4 parten in de lengte te verdelen.

Maak de marinade door de genoemde ingrediënten te mengen. Wrijf de spitskoolparten in met twee derde van de marinade en sprenkel ook een beetje tussen de bladeren. Leg de 4 parten spitskool met de kern naar boven op de bakplaat. Rooster in het midden van de oven in circa 25 minuten lichtbruin en gaar.

Dan gaan we de zoete aardappels of pompoenblokjes in 15-20 minuten gaar koken. Giet het af en vang het kookvocht op. Stamp de zoete aardappels/pompoen met de sinaasappelrasp, bladselderij, zout, peper en eventueel wat kookvocht tot een puree.

Daarna roosteren we de amandelen licht in een hete koekenpan. Verdeel de aardappel- of pompoenpuree over de borden. Leg daar een part spitskool op en besprenkel deze met de rest van de marinade. Plaats er als laatste de feta/geitenkaas op en de amandelen.

Eet smakelijk!!

Tekst: Daniëlle Raar



**Gedicht**

## **J. C. Bloem Herfstdag**

De tuinders werken in de bruine hoven,  
De wereld was verlaten van gerucht,  
En het oneindig najaar spande erboven  
De paarlen sfeer van een gelaten lucht.  
Zo was het hier, zo moest het elders wezen:  
Herfst, land en mensen in een stilverband,  
Waarboven, in berusting uitgerezen,  
Een overal gelijke hemel span.  
Wat dan te doen, grijs landschap, grijze luchten,  
Uit de oudste dromen van de ziel gemaakt,  
Wat met dit hart te doen, welks diepste zuchten  
Al haast niet meer naar deze dingen haakt?

Uit: Media Vita



# Check onze Facebook pagina!



Klik op de onderstaande link en neem een kijkje!

## facebook **ATV ons buiten**