

# 't Buitenblaadje



# Van de Voorzitter

## ■ Beste medetuinders,

Als eerste de beste wensen nog voor 2024, dat het wederom een mooi tuinjaar mag worden.



Uiteraard hadden we in december weer het Sinterklaasfeest en ik kon het niet laten even met de Sint op de foto te gaan, nostalgie. Afgelopen November is er weer een succesvolle Takkendag geweest met een gezellige Takkendagborrel. Veel bomen weer gesnoeid, zodat ze er in het voorjaar mooi bij staan.



Helaas zie ik ook tuinen waar weinig of niets aan de bomen gedaan wordt. De meeste bomen op het complex zijn berken, krulwilgen, beuken, iepen en een paar sequoia's. Vooral de krulwilgen (*Salix Babylonica* 'Tortuosa') zijn ruim vertegenwoordigd. Dit is een snelgroeiende boom die graag in natte grond staat.

En dat hebben we! Je mag de krulwilgen elk jaar terugsnijden tot op de kroon, dan wordt hij in het voorjaar weer mooi en vol. Tevens voorkom je dat bij een zomerstorm de krulwilg omwaait. Ook hebben we een paar mooie iepen op het complex. Ook die vergen onderhoud.

Hier zie je een prachtige iep die opgegeten wordt door klimop (*Hedera Helix*). De wortels van de klimop eten zich door de bast van de iep heen, waardoor hij gevoelig wordt voor insecten en dus ziektes. In dit geval dien je de klimop aan de onderzijde door te snijden. Dan wachten tot hij afsterft en dan pas verwijderen, want anders trek je de bast kapot.



Er is een ploeg leden die de zaagploeg vormen. Indien een lid hulp nodig heeft, kan hij/zij dit aan het bestuur aangeven. Dan wordt de zaagploeg geïnformeerd. Dit is alleen voor zaagwerk waar kettingzagen bij nodig zijn. Gewoon snoeiwerk dien je zelf te doen. De zaagploeg zal een kleine vergoeding vragen voor olie en benzine, maar verder belangeloos medeleden helpen.

## Jeroen Schneiders

Voorzitter ATV Ons Buiten







## Van de redactie

■ Volgens mij hebben wij een goed tuin jaar gehad, maar met wel veel regen. De winter bleef aardig uit zodat het water er langer op kon blijven. Een flinke stroomstoring heeft roet in het eten gestrooid en op het laatst nog de inbraken. Dat is goed aangepakt door ons bestuur door de politie nauwgezet in te schakelen met als gevolg dat de dader gepakt is. De inbreker is via de sloot bij de achterkant van het complex binnen gekomen. De sloten zijn gebaggerd en er is een mooi hekwerk met speciaal prikkeldraad neergezet door de houthakkers groep.

Laten we hopen op een goed voorjaar en eigenlijk een goed tuin jaar. De laatste twee jaar is alles heel mooi opgeknapt, zoals het schilderen van de kantine en de bestuurskamer. Goede mensen die heel veel organiseren, alles om een goede vereniging leuk draaiend te houden. Onze burgemeester die onze vereniging kwam bezoeken. Heel mooi. Nieuwjaarsreceptie was ook helemaal top. Uit name van de redactie wens ik iedereen een heel goed 2024 met vooral veel gezondheid, want dat is nog steeds het belangrijkste.

**Harrold Tuin 175**



**'t Buitenblaadje is een uitgave van ATV Ons Buiten en verschijnt 4 keer per jaar.**

### **Voorzitter**

Jeroen Schneiders

### **Secretaris**

Merel Lammers

### **Penningmeester**

Bianca Bok

### **Algemene Zaken**

Iris Cox, Julia Weller, Floor Hooft, Bert Russel

### **Complexbeheer**

Jan Siepkes

### **Bouwcommissie**

Gerard van den Berg, Jim Steenbakker, Carl Breg

### **Coördinatie werkbeurten**

Rini Meijer

### **Water & Elektra**

Adriaan Meilink

### **Tuinkeurders**

Hassan Han en zijn team

### **Lief & Leed**

Jacqueline van Norden

### **Kinderactiviteiten**

Iris Cox

### **Redactie**

Julia Weller, Harrold Gunnink

### **Vormgeving**

Manolito Joosten

### **Foto's 't Buitenblaadje**

Kimberley Smit

### **Website & sociale media**

Daan van Dijk, Julia Weller, Harrold Gunnink, Daniëlle Raar

### **Website**

[www.atv-onsbuiten.nl](http://www.atv-onsbuiten.nl)

### **Facebook**

ATV Ons Buiten Haarlem

### **Contact**

[bestuur@atv-onsbuiten.nl](mailto:bestuur@atv-onsbuiten.nl)

[bouwcommissie@atv-onsbuiten.nl](mailto:bouwcommissie@atv-onsbuiten.nl)

[inschrijven@atv-onsbuiten.nl](mailto:inschrijven@atv-onsbuiten.nl)

[evenementen@atv-onsbuiten.nl](mailto:evenementen@atv-onsbuiten.nl)

Bank: NL69 ABNA 0561 6345 56 Ons Buiten

### **Inlooppreekuur Ons Buiten**

Het bestuur heeft een inlooppreekuur in de bestuurskamer. Tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u in het hoogseizoen (van april tot en met september) elke zaterdag terecht met uw vragen. Buiten het seizoen op iedere 1e zaterdag van de maand.

# Van de Penningmeester

## ■ Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar!

Samen gaan we er weer een mooi seizoen van maken. Iedereen is druk bezig om te vereniging nog mooier te maken. Zo hebben we een vrijwilligers app en een houthakkers app opgezet. Hierin vragen we de leden of ze een handje kunnen helpen. Zou je hieraan mee willen doen, stuur dan even een bericht naar het bestuur. Iedere hulp is welkom, al is het een uurtje in de maand.

Nu verwachten jullie natuurlijk een stukje over de financiën. Het boekjaar is inmiddels afgesloten. Wel moet ik de begroting en het financieel overzicht nog maken als ik dit schrijf. We hebben iets minder op de bank staan dan in januari 2023, maar er is natuurlijk wel heel veel gedaan dit jaar. We hebben een nieuw tag systeem, een nieuw hek en natuurlijk is de kantine opgeknapt. Dit kost helaas wel allemaal geld. Gelukkig hadden we de contributie in 2023 al verhoogd, want anders was het banksaldo nog lager geweest. We lijken natuurlijk een rijke vereniging met €37.000,00 op de bank, maar niets is minder waard. Wettelijk ben je verplicht de borg die de tuinders hebben betaald ten aller tijde uit te kunnen keren. Dit scenario zal waarschijnlijk nooit plaatsvinden, maar helaas is dit de wet. Dus uiteindelijk moet er altijd €37.600,00 op de bank staan, dit is voor 188 tuinen. Het banksaldo wordt min of meer door de leden bepaald.

Zorg er daarom voor dat je alle betalingen op tijd naar de vereniging over maakt. Voor het komende jaar is de contributie vastgesteld op €411,00. Je kunt dit per maand, per kwartaal of per jaar vooraf betalen. Het liefst zie ik natuurlijk dat elke tuin de contributie in een keer betaald, want dat is beter voor het banksaldo en minder werk voor mij. Als je per maand betaald, zijn dit 12 boekingen per jaar en anders maar 1. Dus kun je dit veroorloven, dan is de vereniging hier erg blij mee.

De voorschotten voor de elektra worden door de tuinders over het algemeen netjes betaald, maar er zijn er helaas ook veel die dit vergeten. Dus kijk even in je administratie of alles goed wordt betaald. Overigens krijg je natuurlijk gewoon een mailtje als je achterloopt

Groetjes,  
**Bianca Bok**

*Penningmeester ATV Ons Buiten*





# Evenementen- commissie:

*Grote Jubileumfeest*



Allereerst natuurlijk gelukkig nieuwjaar allemaal! Wat een heerlijk seizoen hebben we achter de rug en wat is de tijd snel gegaan. We zitten alweer in 2024. Een mooi moment om even terug te kijken op een jaar vol leuke evenementen.

■ We begonnen het jaar uiteraard met de nieuwjaarsborrel, daarna volgde er al snel een verjaardagsfeestje omdat Ons Buiten op 20-02-2023 alweer 90 jaar bestond!! Daarna hebben we samen paaseieren gezocht, stilgestaan bij dodenherdenking met de familie van de

omgekomen piloot en fantastische open tuindagen gehad in juni. In de zomer hebben we gezellig samen ge-BBQ'd en een geweldige bingo gehad. Het seizoen hebben we feestelijk afgesloten met het grote jubileumfeest.

Het jubileumfeest was een samenkomst van de 60ste verjaardag van onze voorzitter Jeroen Schneiders, het 90-jarig bestaan van Ons buiten en de afsluiting van het tuinseizoen. Er was fantastische muziek van maar liefst 2 verschillende zangers en we hebben genoten van een heerlijke, compleet verzorgde BBQ. Het was





**Mosselavond**

lekker weer, de sfeer zat er goed in en we hebben tot laat in de avond lekker met elkaar gelachen en gedanst. Wat was het een feestje! Gelukkig hoefden we elkaar niet lang te missen, want een paar weken later hadden we een gezellige mosselavond georganiseerd. Dit was op initiatief van een van onze tuinders; Andre van Norden. Hij heeft de beste mosselen ingekocht en deze op heerlijke wijze bereid voor alle liefhebbers. Iedereen vond het heerlijk en we hebben genoten van elkaars aanwezigheid. Het was

een hele gezellige avond en hopen dit komend jaar wederom te kunnen organiseren.

Een paar dagen na de mosselavond hebben we een superleuke workshop egelhuisjes maken

georganiseerd. Meerdere lieve mensen hebben hout gedoneerd en ook stichting Zaaigoed heeft een gulle donatie gedaan om de workshop betaalbaar te maken voor iedereen. Een paar stoere mannen van ons complex hebben hard gewerkt om al het hout op maat te zagen, zodat we mooie pakketjes hout voor elke deelnemer hadden klaarliggen.

Op dinsdag 24-10 hielden we de workshop speciaal voor de deelnemers van Stichting Zaaigoed. Ook kwam op deze dag de burgemeester van Haarlem een bezoekje brengen aan ons prachtige complex. Hij heeft een rondje gemaakt langs meerdere tuinen en een mooi gesprek gehad met ons oudste lid dhr. Ton Weijers. Met verse groente (die hij gekregen heeft van dhr. Weijers) in zijn hand, kwam de burgemeester in de kantine de zelfgemaakte appeltaart eten die gemaakt was van appeltjes uit eigen tuin. Ook heeft hij een door Bert Russels in elkaar gezet egelhuisje meegekregen.

De dag erna hadden we dezelfde workshop met de tuinders. Op deze dag kwam Laurien van de egelopvang Haarlem ons het eerste uurtje van alles vertellen en leren over de egel. Het was heel interessant en leerzaam! Ons complex biedt nu meerdere fijne overnachtingsplekjes voor de egels.



**Burgemeester**





**Takkendag**

Op 18-11 hadden we de beroemde Takkendag. Alle tuinders konden hun oude takken versnipperen en meerdere mannen van ons complex hebben keihard gewerkt in de regen om alle takken om te toveren tot houtsnippers. Stichting Zaaigoed heeft hier al een mooi nieuw pad mee weten te maken. Onze lieve medetuinder Adriaan Meilink heeft iedereen daarna verzorgd met een kopje heerlijke warme erwtensoep. Behalve een soepje hebben we uiteraard ook gezellig een drankje gedronken met zijn allen op de bijbehorende takkendagborrel.

Op 02-12 kwam Sinterklaas met twee van zijn Pieten de kindjes van ons complex verblijden. Wat was het gezellig!! De pieten hebben voorgelezen en met ons gedanst. We hebben gezongen, gelachen en een beetje gesnoept iedereen kreeg een leuk cadeautje, mocht met de Sint praten en is op de foto geweest met de goedheiligman en zijn lieve Pieten. Veel van de tuinders en stichting Zaaigoed hebben een enorm gulle donatie gedaan zodat we ook kinderen konden uitnodigen die het niet zo breed hebben. Dat vinden wij echt geweldig! Helaas zijn er geen kindjes gekomen vanuit de goede doelen omdat het Sint feest op dezelfde dag viel. Maar we wilden natuurlijk dat jullie donaties alsnog bij die kinderen terecht komen. Daarom hadden we bedacht om deze kinderen via de voedselbank een Intertoys cadeaubon aan te bieden. Zo konden zij in elk geval een kerstcadeautje aanschaffen.



**Sinterklaasfeest**







Op 12-12 heeft Stichting ZaaiGoed in samenwerking met Ons Buiten een leuke workshop Kerstversiering maken georganiseerd. We werden begeleid door Maaïke die ons stap voor stap meenam in de opbouw van het stuk. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van materialen uit onze eigen tuinen. Ook hebben meerdere medetuiniers ons van veel groen voorzien wat we enorm waarderen! Het was erg leuk en we hebben allemaal iets heel moois kunnen creëren. Hou de mail en onze facebook pagina ([www.facebook.com/ATVonsbuitenHaarlem](https://www.facebook.com/ATVonsbuitenHaarlem)) in de gaten voor nieuwtjes en komende evenementen.

### Hierbij wat data om alvast te noteren voor het eerste halfjaar:

- Zaterdag 06-01 Nieuwjaarsborrel van 14:00 – 17:00 uur
- Dinsdag 30-01 Workshop insectenhotel maken van 10:00 – 13:00 uur
- Zaterdag 10-02 ALV & 91ste Verjaardag Ons Buiten van 10:00 – 12:00 uur
- Dinsdag 27-02 workshop vogelhuisjes maken van 10:00 – 13:00 uur
- Zaterdag 23-03 workshop vogelhuisjes en/of vlermuizenkast maken 11:00 – 14:00 uur
- Dinsdag 26-03 workshop vlermuizenkast maken van 10:00 – 13:00 uur
- Zaterdag 30-03 Paasfeest van 11:00 – 13:00 uur
- Zaterdag 20-04 Voorjaars bingo van 19:00 – 23:00 uur
- Dinsdag 30-04 workshop voederplankjes maken van 10:00 – 13:00 uur
- Zaterdag 04-05 Dodenherdenking van 19:30 – 20:30 uur
- Zaterdag 11-05 Workshop voederplankjes maken van 11:00 – 14:00 uur
- Zaterdag 15-06 & Zondag 16-06 Open Tuin Dagen van 12:00 – 20:00 uur

Hebben jullie leuke foto's gemaakt tijdens de evenementen? Mail ons deze dan door op [evenementen@atv-onsbuiten.nl](mailto:evenementen@atv-onsbuiten.nl). Mocht je zin hebben om ons een keertje te helpen, laat het ons dan ook weten. Wij hebben een vrijwilligers appgroep waar we je graag aan toevoegen.

Wij kijken er ontzettend naar uit om jullie bij een volgend evenement weer te zien!

*Met feestelijke groet,*  
**de evenementencommissie**

### Workshop Kerstversiering





Interview

# Wilma Overbeek

van Stichting Zaaigoed



■ Stichting zaaigoed zet zich in voor mensen met een haperend brein en hun mantelzorgers. Zij bieden dagbesteding op verschillende, liefst groene, locaties rondom Haarlem waaronder Ons Buiten. De groene omgeving die alle zintuigen prikkelt en streelt. Deze stichting heeft vaste en vrijwillige medewerkers waaronder ook Wilma Overbeek. Vanaf haar 21ste is zij al betrokken bij diverse dagbestedingen en sinds 2018 aangesloten bij het netwerk 'kwetsbare ouders'. De stichting is te vinden op verschillende locaties, in Haarlem Noord, Schalkwijk, Laan van Berlijn wijkcentrum de wereld waar er ook moestuinen zijn aangelegd met en voor de omwonenden. Mensen met een haperend brein dat kan dementie zijn of andere oorzaken. Tuin 100 is een leen tuin, dat heeft ons bestuur goed geregeld, mensen uit de omgeving kunnen daar fijn tuinieren en elkaar ontmoeten voor dagbesteding. Wilma belandde als jong meisje al in de zorg, het zit in haar bloed, ze was nog maar 16 jaar. Een opleiding in de sociale dienstverlening. Vroeger was het doel om de omwonenden kennis te laten maken middels de dagbesteding en bewoners mee naar binnen halen en nu is het de bewoners zo lang mogelijk buiten de zorg te houden middels de dagbestedingen. Wilma is getrouwd en heeft twee dochters van 25 en 30 jaar, zelf word ze dit jaar 56

Harrold Gunnink

## Recept

# Boerenkool Spinaziesoep

## Wat hebben we nodig voor dit lekkere gerecht?

### Ingrediënten op basis van 4 personen

- 250 gram boerenkool (panklaar)
- 250 gram spinazie (panklaar)
- 3 eetlepels olie
- 2 uien (gesnipperd)
- 3 teentjes knoflook (fijnggehakt)
- 1 verse gember (fijnggehakt, geschild, ca. 2 cm)
- 0.5 theelepel kaneelpoeder
- 1 laurierblaadje
- 1 tomaat (in blokjes)
- evt. 0.5 rode peper

### Optioneel:

- 2 eetlepels crème fraîche
- evt. 0.5 theelepel komijnpoeder (djinten)

## Hoe gaan we te werk?

Zet als eerste een pannetje water op het vuur en breng dit aan de kook.

Terwijl het water op het vuur staat, zou ik alvast 2 uien snipperen, 3 teentjes knoflook fijnmalen, een stukje gember van ca 2 cm fijnhakken, een halve rode peper fijnmaken en 1 tomaat in blokjes snijden. We beginnen met de boerenkool en de spinazie beiden te blancheren voor ongeveer 1 minuutje in het kokende water. Laat ze daarna lekker uitlekken in een vergiet.

Vervolgens pakken we een hapjespan en verhitten hier de 3 eetlepels olie in. Als de olie goed heet is, fruiten we de 2 gesnipperde uien, de 3 teentjes fijngemalen knoflook, het fijngemaakte stukje gember, de tomatenblokjes, een halve theelepel kaneel, de halve fijngesneden peper en een laurierblaadje. Als dit er lekker uitziet, is het tijd om de boerenkool en spinazie eraan toe te voegen. Roer even lekker door elkaar en giet hier 1 liter water bij. Breng vervolgens aan de kook en laat het ongeveer 10 minuten doorkoken.

Als alles ongeveer 10 minuten heeft gekookt, kun je het vuur uitzetten en het laurierblaadje verwijderen. Als laatste gaan we de soep pureren met een staafmixer en er nog wat peper en zout aan toevoegen naar eigen smaak. Dan is het tijd om de soep te verdelen in de kommen. Schep eventueel een beetje crème fraîche in het midden van elke kom en bestrooi met peper en/of een snufje komijn.

Eet smakelijk!!

**Daniëlle Raar**





## Recept

# Rocky Road Chocolade droom

## Wat hebben we nodig voor dit lekkere gerecht?

### Hoeveelheden per 4 personen:

- 400 gram pure chocolade
- 100 gram melkchocolade
- 50 gram roomboter ongezoeten
- 300 gram gezouten pinda's
- 1 zak Lonka caramel fudge
- 5 theebiscuitjes
- 5 marshmallows / spekjes zonder suiker erop

## Hoe gaan we te werk?

We beginnen met een pannetje water op te zetten en zetten hier een steelpannetje in. In het steelpannetje doen we de 50 gram boter en laten dit lekker smelten. Breek alle chocolade in kleine stukjes en doe dit in het steelpannetje bij de boter en laat alles samen smelten.

Als alles gesmolten is, roeren we het mengsel goed door elkaar en kan het vuur uit.

Terwijl de boter en chocolade aan het smelten zijn, kun je alvast een ovenschaal pakken. In de ovenschaal breken we de 5 theebiscuitjes in kleine stukjes. Vervolgens knippen we de 5 spekjes ook in kleine stukjes en mengen deze door de biscuits. Dan voegen we de 300 gram gezouten pinda's toe. Als laatste knippen we de caramel fudge ook in kleine stukjes en roeren alles door elkaar in de ovenschaal.

We gieten het chocolademengsel hier overheen en mengen alles goed door elkaar, zodat alle ingrediënten ondergedompeld zijn in de chocolade. Zelf strijk is alles een beetje glad met mijn pollepel en zorg ik dat het goed verdeeld is over de hele schaal.

Optioneel kun je ervoor kiezen om bovenop het mengsel nog andere dingen toe te voegen als lekkere en gezellige decoratie. Uiteraard kun je alle ingrediënten aanvullen of inwisselen voor alles wat jij lekker vindt

Als je tevreden bent met je creatie, zet je de schaal in de koelkast. Na ongeveer 2 uur is alles uitgehard. Dan kun je er mooie blokjes van snijden en het serveren.

Eet smakelijk!!

Tekst: Daniëlle Raar



Gedicht

## 'De tuinman en de dood - P.N. van Eyck

Van morgen ijlt mijn tuinman, wit van schrik,  
Mijn woning in: 'Heer, Heer, één ogenblik!  
Ginds, in de rooshof, snoeide ik loot na loot,  
Toen keek ik achter mij. Daar stond de Dood.  
Ik schrok, en haastte mij langs de andere kant,  
Maar zag nog juist de dreiging van zijn hand.  
Meester, uw paard, en laat mij spoorlags gaan,  
Voor de avond nog bereik ik Ispahaan!' -  
Van middag - lang reeds was hij heengespoed  
Heb ik in 't cederpark de Dood ontmoet.  
'Waarom,' zo vraag ik, want hij wacht en zwijgt,  
'Hebt gij van morgen vroeg mijn knecht gedreigd?'  
Glimlachend antwoordt hij: 'Geen dreiging was 't,  
Waarvoor uw tuinman vlood. Ik was verrast,  
Toen 'k 's morgens hier nog stil aan 't werk zag staan,  
Die 'k 's avonds halen moest in Ispahaan.'





# Check onze Facebook pagina!



Klik op de onderstaande link en neem een kijkje!

## facebook **ATV ons buiten**