

Dit jaar zal de 4 mei herdenking in verband met de coronaregels net als vorig jaar van bescheiden opzet zijn. Om 20.00 uur zal er de taptoe geblazen worden, waarna er 2 minuten stilte wordt gehouden. Publiek zal hierbij niet aanwezig zijn.

Hieronder volgt een korte geschiedenis van het monument bij de ingang van onze tuinvereniging.

Het enige oorlogsmonument in Schalkwijk staat op het terrein van tuinvereniging Ons Buiten.

Een propeller op een sokkel dient als eerbetoon aan de Engelse sergeant T.S.Tattam, die als boordschutter van een Lockheed venture bommenwerper op 3 mei 1943 een aanval van Duitse jagers boven Haarlem niet overleefde.

Twaalf Engelse bommenwerpers waren die dag op weg met als doel het uitschakelen van de Amsterdamse elektriciteitscentrale. Helaas was de aanval kennelijk niet goed voorbereid, want precies op die dag bezocht Seyss-Inquart Amsterdam. Het gevolg was extra oplettendheid bij de Duitse troepen en extra luchtbescherming. Duitse jagers kwamen dan ook direct in actie toen de Engelse bommenwerpers gesignaleerd waren. De elf Engelse toestellen waren geen partij voor de wendbare Duitse. Ook het toestel van piloot Taylor werd geraakt, waarna hij alles in het werk stelde om een noodlanding te maken. Dat lukte moeizaam, maar voor boordschutter T.S.Tattam was het toen al te laat. De plek waar het toestel terecht kwam, was op het terrein van Ons Buiten (niet de huidige locatie). Een toenmalige tuinder, A.Plaisier, was met zijn vader aan het werk in hun tuintje op het moment van de aanval. "Zij waren in een greppel gedoken, toen ze hoorden dat er geschoten werd". (bron: Haarlems Dagblad, 4 mei 2017)

Op 11 juli 1992 werd het herdenkingsmonument onthuld. Sindsdien wordt er elk jaar een herdenkingsbijeenkomst gehouden. Geregeld zijn daar familieleden van Tattam bij aanwezig om bloemen bij het monument te leggen. In 2018 schonken ze een plaquette, die sindsdien bij het monument staat, met afbeeldingen van de bemanning en een foto van de rampplek.

